

בס"ד ה בתשרי, תשפ"ג | 20.9.2023

שלום רב,

וכל הזמן רצים שליחים הלוך ושוב אל ילדותי,  
כדי להביא משם דברים שהשארתי אותם או שכחתי...  
כך אני מוציא מילדותי,  
דברים וזכרונות להמשך חיי

מתוך ספרו של דני תמרי 'חסד'

## דבר המזכ"לית | שרה עברון



**עמודים** - ימים ראשונים של שנה חדשה הם הזמן הראוי והמתאים להצהרות והתחייבויות, ולקבלת החלטות לעתיד. ברוח זו אקדיש את הטור השבועי לביטאון תנועתנו: 'עמודים'. בגיליון החדש שיצא זה עתה ממכבש הדפוס התבשרו הקוראים והקוראות הנאמנים על כך שהעורכת הוותיקה שלנו, ריבה פריד, הודיעה על פרדתה מהתפקיד אותו הובילה בכישרון ובהצלחה בעשור החולף. ברצוני להודות לה בשם כולנו על הביטאון הנפלא שהעניקה לנו, ביחד עם המערכת שעבדה לצדה, ולאחל לה הצלחה רבה בתפקיד הבא שתיקח על עצמה בתנועה. זה המקום להדגיש כי הבמה החשובה של עמודים תמשיך את פעילותה, וכי אנו עסוקים במציאת העורך או העורכת הבאה שכן תפקיד עמודים לא תם, וגם הוא אמור להתחדש ביחד עם שליחותנו.

למי שטרם הספיקו לקרוא, או למי שרוצים לקרוא בגרסה הדיגיטלית, רצ"ב קישור לגיליון החדש, המוקדש לכנס ההנהגות והתחדשות השליחות. אני רוצה להפנות את תשומת הלב **למאמרו של הרב אילעאי עופרן**, המהווה השראה וקריאת כיוון לניסוח החדש של חזון התנועה: תורה ועבודה בשפת הקודש, הלאומיות והאנושיות. הגיליון הבא כבר נמצא בשלבי תכנון ראשונים, והוא יעסוק בקשר שבין האדם לסביבתו במגוון תחומים והיבטים חינוך, חקלאות, קיימות, יצירה ועוד... – יש לכם מה לכתוב על הנושא? חושבים על מיזם מעניין באחד מהתחומים, על אדם שכדאי לפנות אליו – כתבו לנו ל [amudim@kdati.org.il](mailto:amudim@kdati.org.il)



חסד - השבוע זכינו ברוח עשרת ימי תשובה, לערב מרומם לרגל הוצאת ספרו של דני תמרי, חבר שדה אליהו ומזכ"ל הקיבוץ הדתי לשעבר. דני, שמלאו לו 79 שנים מתמודד בגבורה יחד עם תחיה רעייתו במחלה שנטלה ממנו יכולות רבות, אך לא את היכולת לשבת ולספר את סיפור ילדותו, סיפור על יתמות בגיל 4, סיפור ששזור במשפחה ענפה, משפחת ברוכי שאספר אותו ואת אחיו לחיקה. הספר 'חסד' נוצר בשיתופם של אנשים יקרים – אפרת ביגמן (מעלה גלבוץ), דרור צונץ (שדה אליהו) ובני המשפחה ומשולבים בו ציורים ואיורים מעשה ידיו של דני. הספר חולק לכל מכריו ומשפחתו של דני וכל מי שאחז בו והתחיל לקרוא מעיד על גמיעה מהירה של כל הספר.

## פורום מנהלי קהילה ראשון תשפ"ד | בת עמי זיידל

פורום מנהלי קהילה נפגש היום ביבנה למפגש ראשון לשנה זו. הסדנא, בהובלת ד"ר שמעון אזולאי, עסקה ב"מנהיגות מחוללת משמעות" ובאופן שבו ניתן לבנות ולחזק "קהילת משמעות". במפגש השתתפו 2 נציגים מכל קהילה על מנת לאפשר למידה משותפת והטמעה קהילתית של השפה והמהלך. היה מפגש מרתק ומחכים אשר נתן כלים מעשיים לחיזוק חוסן של קהילותינו. המפגש כולו חיזק את מסקנות תהליך חידוש השליחות, שמניח צורך לחיזוק תחושת המשמעות בקהילות מחד, ופעולה לטוב החברה הישראלית - מאידך.



שבת שלום, גמר חתימה טובה,  
שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה