



עמוד "שבועי"

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי



בס"ד כ' באדר ב', תשפ"ב

שלום לכולם,

משולחנה של מזכ"לית – שרה עברון | כוחו של תהליך, הסבלנות והנחישות הנדרשות לו

המלחמה באוקראינה נמשכת, אך יכולתנו לסייע מוגבלת כרגע. נציגי הקיבוץ הדתי משתתפים בחמ"ל ההיערכות המיוחד של התנועה הקיבוצית, בהובלתה של הדס דניאלי-ילין. אנו חלק מההיערכות לטווח הבינוני והארוך לקליטת העלייה הצפויה, כנראה בעיקר מרוסיה, ומתכוונים להפעיל בכל קיבוץ שיוכל וירצה את מפעל בית ראשון במולדת. רפאל צרפתי משדה אליהו נרתם לתכלול הנושא. לעת הזאת, דרושה סבלנות, שכן הנכונות הגדולה והמרגשת של הקיבוצים לעשייה, יכולה לבוא לידי ביטוי בינתיים בעיקר בהתגייסות לטווח המידי של משלוחי מנות לפורים, אירוח משפחות פליטים (בית רימון, עין צורים, עלומים) ויוזמות חיבוק וחיבור לפליטים, לעולים חדשים ולמתנדבים בארץ ובחו"ל. ברצוני להביע הוקרה לכל המתגייסים לעשייה המחממת את הלב, ופשוט לעדכן כי בהמשך הדרך תתבהר התמונה עוד, ונוכל להרחיב את תרומתנו ועשייתנו. יישר כוח לעדי, ריבה, ורפאל, הצוות המוביל אותנו. אסיים את העדכון החשוב הזה, בדברים שאמר פר' אבי שגיא בכנס בו השתתפנו השבוע במכון הרטמן: היחס אל החולייה החלשה ביותר, הוא הקובע את דמותינו! זוהי שעת מבחן למדינה היהודית, ועלינו לפתוח את ליבנו, ולעשות! לטעימה קטנה מהעשייה בקיבוצנו לחצו [כאן](#).



מרכז הרצוג מתחדש – לפני

שלושים וחמש שנים, ערב הקמת מרכז יעקב הרצוג בעין צורים, ניסחה מזכירות תנועת הקיבוץ הדתי את העקרונות שיכוונו את פעילותו. המרכז הוקם בעקבות מועצת התנועה, ששאפה לדו-שיח בין חלקי הציבור בישראל, על

אופייה היהודי של המדינה. שיח בו המחנות השונים יכירו ויקבלו זה מזה "מהאור והטוב" ההדדיים, ללא התנשאות או יוהרה של צד אחד על רעהו. המרכז, נועד לעסוק בברור סוגיות מרכזיות בתחומי היהדות, והחברה בישראל. בנייר העבודה שנשמר בארכיון הקיבוץ הדתי (תודות להדר בשן ויואב רון על איתור החומר!) כתובים העקרונות. הרעיון היה להקים מרכז בו יתקיימו סמינרים ותוכניות ארוכות, הרצאות ודיונים ציבוריים, בו ילמדו נושאים בתחום היהדות שיותאמו לאוכלוסיות שונות שתגענה. סוגיות כמו: "צדק וצדקה", "חברה ומוסר", "הקהילה ומוסדותיה", "צבא וביטחון" "יהדות, ארץ ישראל וציונות".

מרכז הרצוג הוביל עשייה מפוארת במהלך שלושה וחצי עשורים, ובימים אלה מגבש את חזונו לעתיד, שכן המשימה החשובה לא תמה! יונתן דובוב, מנהל מרכז הרצוג, יחד עם צוות הרצוג עבדו בחודשים האחרונים על ניסוח החזון החדש, והשבוע מתקיים מפגש "שיח רבים" בהנחייתו של דר' שי בן יוסף, בו נדון על התוכניות וחיידוש הדרך. יישר כוח ליונתן וצוות הרצוג על הובלת התהליך – עדכונים על תוצאות הדיון – יגיעו בהמשך.

פורום מנהלי בתים לחיים – מפגש ראשון 2022 | עדי שגיא



ביום רביעי, ה' בניסן 6.4.2022 יתקיים יום למנהלות ומנהלי בתים לחיים בקיבוץ הדתי. היום יעסוק בתחום התעסוקה והשילוב, ובמסגרתו נבקר בבית אחיה שבעין הנצי"ב ובבית בגלבוץ בקיבוץ מירב. זהו מפגש ראשוני ומרגש של

פורום עמיתים זה העוסק בניהול הבתים לחיים במרחב הכפרי ומתמחה בשילוב, ומטרתנו היא לקיים למידה מקצועית ולעסוק יחד בדילמות מהשטח ובלמידה מכלולות ומהצלחות. תודה לכל השותפים למשימה.



כנס ביטוח בריאות | ניצן אבירן

ביום שני הקרוב, כה באדר ב'. 28.3, יתקיים בבארות יצחק כנס ביטוח בריאות תנועתי לכל מי שעוסק בתחום במשקי התנועה. הכנס, בהנחייתם של דנה גרוס ושי מלמד מ'מלמד יועצים', יעסוק במגוון סוגיות מקצועיות הקשורות בניהול פוליסת הבריאות התנועתי על בסיס נסיון פעילות במסגרת הזו בשנתיים האחרונות. בנוסף נציג רעיון חדש להקמת קרן מילואים תנועתית לסיעוד. לפרטים והרשמה לחץ [כאן](#). בחלקו

האחרון של הכנס תתקיים הרצאתה של ד"ר דינה אייזן, מומחית בתחום רפואת המשפחה ומרצה בקורסים לחשיבה אופטימית. ההרצאה מומלצת מאוד. הכנס פתוח לכל בעלי העניין במשקים ולקהל הרחב.

סיפור בקליק | 'הבית לצילום בישראל', גיא רז



אנו ממשיכים במיזם העלאת תמונות ומידע על צלמים מתוך קיבוץ תנועת הקיבוץ הדתי, והשבוע בחרנו בצלם: **שמעון תדהר** ז"ל. שמעון נולד ב-1933 בעיר הארלם שבהולנד, בן לאליעזר דסברג וברטה לבית דה-פריס, אח לשמואל ודינה. המשפחה הייתה ציונית ופעילה בתנועת "המזרחי". בשנת 1943

גורשו למחנה ווסטרבורג ומשם למחנה הריכוז ברגן-בלזן. לאחר השואה חזרה המשפחה להולנד, ובשנת 1950 עלתה לישראל. שמעון למד במוסד-עליה והצטרף לגרעין "אחיעזר" ועימם הגיע לקבוצת יבנה. בשנת 1955 נישא לבת הקבוצה אסתר כוכבא, ונולדו להם ארבעה ילדים. במשך כעשר שנים עבד שמעון בגד"ש, בשנת 1966 יצא עם משפחתו לארגנטינה כשליח מטעם תנועת בני-עקיבא וכשחזר, במקביל לעבודתו בענפי החקלאות, היה שמעון מנהל האולפן במשך שנים אחדות. מקום עבודתו האחרון היה בארכיון, במחלקת התמונות ההיסטוריות. הצילום היה אצל שמעון אהבה גדולה. בשנת 1956 החל לצלם מתוך תחביב, ולא חדל ממנו כמעט עד יום מותו.

הוא השקיע בתחביב זמן רב, מחשבה עמוקה ומשאבים רבים. הוא צילם "הכל", כמו שנהג להתבטא, ולקח עמו את המצלמה לכל מקום. תיעד אירועים וחיי יום-יום, חברים בעבודתם ובשמחותיהם, ענפי החקלאות, בניה והתפתחות המשק, פרחים, נופים, אדריכלות. לתשומת לב מיוחדת זכו בני המשפחה, ובעיקר נכדיו. הוא השאיר אחריו ארכיון פרטי המשקף חמישים שנות חיים בארץ ובקבוצה. שמעון היה אוטודידקט וסקרן בלתי נלאה, בעל ידע והשכלה רחבים, וניחן בטביעת עיין אנושית ובכישרון כתיבה. בין השאר כתב סיפורים על חייו כילד בתקופת השואה, וסיפורים אלה ועוד רבים אחרים פורסמו על-ידי בני משפחתו לאחר מותו בספר "מכתב גלוי למוזה".

בתמונה: יונתן תדהר, 1970.

תושבים, חוקרים, עובדי ומנהלי ארכיונים, ילדיהם של צלמות וצלמים – אנו מזמינים אתכם לכתוב יחד איתנו את הפרק המצולם הזה בתולדות הצילום הישראלי. פרק חסר. יש לכם מידע על צלם נוסף שפעל באחד מיישובי התנועה בין השנים – 1937-2000? פנו אלינו דרך הצלמת אתי חן ברייר מקיבוץ ניר דוד שמרכזת הפרויקט - etikabr1967@gmail.com ; 050-7576339 (בהודעות וואצאפ בלבד). עוד על המיזם [כאן](#).

שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה