

בס"ד ט בסיון תשפ"ב

שלום לכולם,

משולחנה של מזכלי"ת – "כפנו ברגבי אדמתה, ראשינו בעמקי תורתה" | שרה עברון



**בהעלתך את הנרת** - עד שתהא השלהבת עולה מאליה (רשי לבמדבר ח,ב)

ביום הראשון השבוע חגגנו את חג השבועות, החג המחבר ביישובנו את הערכים המרכזיים: תורה ועבודה. בגיליון הקודם של עמוד"ש הספקנו לסקור בשמחה והתלהבות את שלל אירועי הקציר והביכורים. ערכי עבודת האדמה והחקלאות עמדו במרכז הבמה, וקיבלו מקום של כבוד. בראש הגיליון השבוע אני רוצה להציב את עולמות לימוד התורה שלנו. אלה אינם מצטלמים בשבת ומועדי ישראל, אך חשיבותם מרכזית בעיני, שכן השילוב של תורה ועבודה הוא המייחד את דרכנו. במוסדותינו: מדרשת עין הנצי"ב, ישיבת מעלה גלבוע, צהלי, מכינת רוח השדה ומכינת יונתן, מדובר באחד משיאי השנה, ליל לימוד והתעלות. גם ערבי הלימוד הקהילתיים בקיבוצים הקיפו שלל נושאים, מלמדים ומלמדות, לומדים ולומדות בכל הגילאים. מרגש וחשוב גם החיבור שנוצר בין הלומדים מהקיבוץ ללומדים/ות מהישיבה/מכינה/מדרשה: בעין הנצי"ב חברו תלמידות המדרשה לקהילה הקיבוצית והרבו יחד תורה, בישיבת מעלה גלבוע פתחו את הלימוד בשיעור משותף בבית הכנסת הקיבוצי, בבארות יצחק פתחו וגם סגרו בלימוד משותף ובתפילת ותיקין משותפת של תלמידי המכינה וחברי הקיבוץ, וכן על זה הדרך. זהו חיבור מרגש וכלל לא מובן מאליו! הצרוף של חג קהילתי שבמרכזו נמצא לימוד התורה, לימוד ששותפים בו ילדים, נוער, צעירים וותיקים, אולי נראה לפעמים מובן מאליו, אך לא לכולם ובטח ובטח שלא ביומיום שלנו. זהו חיבור שמחייב מאמץ גדול והשקעה.

הנה, אחרי שנדם קולו של החג, זכיתי לעבור בעין צורים השבוע, במרכז הרצוג וצהלי. הבניינים שקפו לומדות ולומדים: חניכות המכינה, תלמידי קורס המנחים, לומדי הגיל השלישי, כל אחת ואחד בדרכו ממשיכים את עולם הלימוד לתוך חיי היום יום, ולא משאירים אותו לימי חג ומועד בלבד. האם העמידה על שתי רגליים – רגל התורה ורגל העבודה – ולא עמידה על רעיון מכונן אחד ויחיד מחלישה או מחזקת? האם אנו הולכים בדרך המלכה/ה או בדרך נוחה ומלאה וויתורים ופשרות? אני סבורה שלא. רעיונות מורכבים שאינם שחור-לבן לא "עוברים מסך" בקלות, אבל מערכת עמודים לא וויתרה. הגיליון החדש שנשלח ממש ערב החג מעלה את שאלת הנוחות ודן בה מכיוונים שונים, כולל ההשקפה הדתית. לדעתי המשוחדת לחלוטין, הגיליון החדש ממש שווה קריאה, ולאובהי הדיגטציה, שימו לב – יש גם גרסה אלקטרונית חדשה!!! תודה גדולה לריבה פריד העורכת, ולמערכת עמודים הצפונית שהפיקה את הגיליון האיכותי הזה. רוצו לקרוא!



### **חזרנו להפגש | מרים זרביב, מנהלת מחלקת חינוך ודור צעיר**

אחרי הפסקה ארוכה נפגשנו השבוע עם מנהלות הגיל הרך מקיבוצי התנועה לצורך למידה, שיתוף וחשיבה. פתחנו את היום במפגש היכרות אישי עם סינטיה כהן, מנהלת 'הגן הקיבוצי' בתנועה הקיבוצית. עסקנו במעבר 'האגף למעונות יום' לידי משרד החינוך, במשמעויות של ההתנהלות החדשה והנהלים החדשים למערכות הגיל הרך בקיבוצים, וחשבנו יחד על רעיונות שיאפשרו לנו לשמור על מהות החינוך הקיבוצי למרות אותם נהלים שחלקם עשויים בהחלט לפגוע בחלק מהעקרונות עליהם מושתת הגן הקיבוצי. בחלקו השני של המפגש, יחד עם שירה רום שמנחה גם את פורום מנהלי החינוך החברתי, דנו במקומה של תנועת הקיבוץ הדתי כמעגל שייכות ושותפות עבור מנהלות הגיל הרך בתנועה. המנהלות שיתפו ביתרונות שהן רואות במעגל שייכות זה – תחושת גאווה יחידה, שימור שפה

משותפת וייחודית וחיזוק היכולת לשמור על המסורת של חינוך-קיבוצי-דתי. עצם המפגש לאחר זמן כל כך ארוך שבו לא הצלחנו להפגש, עורר שמחה גדולה אצל המנהלות, ולשמחתנו ניכר בהן רצון עז לחזור ולהקים פורום של המנהלות שנפגש באופן קבוע מתוך הבנה שהחיבור נדרש ועשוי לתרום להן באופן משמעותי לעבודה השוטפת. המנהלות ציינו את החשיבות הגדולה שהן רואות בקשר עם תנועת הקיבוץ הדתי, קשר שהיה קיים לאורך השנים וכעת חשוב להן לחדש אותו. מי ייתן שתהיה זו התחלה יפה שיהיה לה המשך משמעותי וטוב. במפגש גם נפרדנו מכמה מנהלות שמסיימות בימים אלה את תפקידן ומעבירות את השרביט למנהלת חדשה: בת שבע ריכטר (לביא), אילנה פרץ (משואות יצחק), תהילה בארי (כפר עציון), ענבל ישראלי (בארות יצחק) ושושי פאל (עין צורים). נפרדנו מרחוק – גם מנעמי ליבר (קבוצת יבנה) שלא הצליחה להגיע למפגש. אנו מאחלים להן ולמחליפותיהן הצלחה!

**שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה**