

בס"ד כה בסיון תשפ"ג | 14.6.2023

שולחנה של מזכ"לית | רוח וחומר | שרה עברון



שלום לכולם,

יֵצֵא אָדָם לִפְעֻלָּו וְלַעֲבֹדָתוֹ עֵדֵי עָרֵב,
מָה רָבוּ מַעֲשֵׂיךָ ה' כָּלֵם בְּחֻמָּה עֲשִׂיתָ מְלֶאֶה הָאָרֶץ
קִיְיָנִיךָ.

תהלים ק"ד כג-כד

בסוף השבוע שעבר חגג קיבוץ עין הנצי"ב **יובל שנים למפעל פלצי"ב**. אירוע שוקק ושמח בו נטלו חלק מטף ועד זקנה, בחגיגה צבעונית של פעילויות לכל המשפחה. שיאו של הערב היה מופע מסכם שהופק כמיטב המסורת ובו ברכות, סיכומים, שירת מקהלה ועוד.

בברכת התנועה שהבאתי לקיבוץ ולמפעל ציינתי בהתפעלות את אנשי אנשי עין הנצי"ב שהשכילו לחבר בין חזון גדול – הכנסת תעשייה לחצר הקיבוץ - למציאות בשטח, ולהביא בשורה של גיוון והתרחבות. שידעו לצעוד בדרך הארוכה ממפעל קטן שעסק ברשתות וחומרי אריזה, שראשיתו בעטיפות לאתרונים ומשחקי ילדים, התרחב פלצי"ב ומייצר מניפת עשייה צבעונית וזוהרת בקשת גדולה של תחומים בצורה מופלאה. ההתרחבות של המפעל במוצרים ובאתרים שבהם הוקמו שלוחותיו הרבות, בהחלט ראוייה להערכה.



"לימדתם אותנו שיעור בהתמדה, עבודת התמיד, שבונה שלב אחרי שלב, ועולה במעלות ההצטיינות" ציינתי בהתרגשות "תורה ועבודה, הם ערכי היסוד עליהם נבנו מפעלינו, הבסיס שהיה כאן מיום עלייתה של קבוצת אמונים בינואר 1946: רוח וחומר. ואין זה מקרי ששניים מהמפעלים הכי וותיקים בקיבוצי התנועה שוכנים בליבו של קיבוץ עין הנצי"ב בשכנות: מפעל פלצי"ב ומדרשת עין הנצי"ב".

כאמור – רוח וחומר זה לצד זה, סיפור הצלחה. שאו ברכה!



ומכאן לאיש שכולו מפעל גדול של רוח ושל עשייה



את יוסקה אחיטוב ז"ל זכיתי להכיר בבואי לעין צורים כנח"לאית צעירה. פגשתי חבר קיבוץ שעושה תורנות שבת בבוקר ומוסר שיעור מעמיק אחר הצהרים. השראה!

כשנישאתי לאשר, בן קיבוץ סעד, צורפתי על ידו בלי היסוס לחבורה המופלאה של הכיתה שלהם ביבנה, ששמרה על קשר קבוע עם מחנכם, והרגשתי שיוסקה רואה גם בי את תלמידתו הצעירה. בבית הספר בקבוצת יבנה, שם הייתי לימים מחנכת ומנהלת, ראינו בו מגדלור, לימדנו את הדברים שכתב, ובמיוחד את הפולמוסים שבהם לא היסס להשמיע קול מוסרי-יהודי עמוק ובלתי מתפשר מול דעות אחרות.

כשעמדנו בפני האתגר של חילופי דור המחנכים והמחנכות בבית הספר, הזמנו את יוסקה להיות חלק מרכזי בתהליך וללמוד יחד אתנו את ערכי היסוד הרעיוניים והחינוכיים המהווים בסיס לעבודתנו החינוכית. ראיתי ביוסקה את המורה והמחנך שלי, ואני מתגעגעת אליו גם היום.

בימים אלו הוציאו משפחתו ותלמידו ספר 'יפיה' השיעור של יוסקה'. ערב ההשקה יתקיים ביום שני יד בתמוז, 3 ביולי, בשעה 19:30 בחדר האוכל בעין צורים. לרכישה מוקדמת ו/או אישור הגעה <https://forms.gle/rZ2Jcab5UxkVwkQx6>

טעימות מהנעשה בשטח | ניצן אבירן

עבודת בני נוער בחקלאות - השבוע התקיימה במשכן הכנסת ישיבה של הוועדה המיוחדת לזכויות הילד שדנה בנושא עבודת הנוער בחודשי הקיץ. במהלך הישיבה ביקשתי כנציג הקיבוצים, לחדש את העיסוק בנושא הנמצא כבר זמן רב על סדר היום - הסדרת תקנות העסקת בני נוער בקיבוצים והשוואת התנאים למקביליהם במושבאים.



החוק הקיים רואה בבן המושב חלק אינטגרלי מהמשפחה ובהתאם עבודתו במשק המשפחתי מקבלת הנחות המאפשרות תפעול ענפים חקלאיים שונים.

עד כה המחוקק לא רואה את בני הקיבוצים באותו אופן ומערים קשיים רגולטוריים על מרכיבי העסקה שונים היחודיים וההכרחיים למשק חקלאי כמו למשל חליבה בשעות מוקדמות ועוד. מתוך כך עולה הצורך להתקין תקנות אשר יתאימו להעסקת בני הנוער בעבודה חקלאית באגודות השיתופיות בדומה למשק המשפחתי ולהחריג את התקנות מבחינת התנאים המייחדים עבודות חקלאיות – למשל שעות הפעילות החריגות.

בהחזרת בני המשקים לעבודה בענפי החקלאות השונים כפי שהיה בעבר, יש תקווה להקמת דור המשך שידע את המקצוע ויהיה בעל עניין ומוטיבציה לקחת אחריות מדור ההורים. הצבעתי על כך שבכנסת הקודמת כבר החלו מספר ח"כים לקדם את ההצעה לתיקון לחוק עבודת נוער עם דגש על אגודות שיתופיות, אך המהלך לא הגיע לקו הגמר. ביקשתי מיו"ר הוועדה – ח"כ אלי דלל, לחדש את היוזמה מהמקום שבו היא נעצרה. בקרוב נקיים פגישת עבודה עם ח"כים המוכנים להרים את הכפפה.



סימון ארץ מקור לתוצרת חקלאית בתפוזות



"יש בכוונתי להשלים את החקיקה הזו תוך שבועיים" כך הודיע השבוע יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ דוד ביתן, בישיבת הוועדה בה השתתפנו, בהתייחסו לתיקון בחוק שיחייב סימון ארץ מקור לתוצאת חקלאית בתפוזות. בכך אנו מגיעים סוף סוף לסימומו המוצלח של מסע בן כ- 5 שנים עם עליות ומורדות.

עדיין יש מספר הסתייגויות נקודתיות של משרד הכלכלה והתעשייה בנוגע למספר תחומים כמו סימון ביצים בתפוזות, פירות יבשים וגבינות הנמכרות במשקל במעדניות. כמו גם ניסיון בדקה התשעים של רשתות השיוק באמצעות איגוד לשכות המסחר, לבלום את החקיקה בטענה של עומס רגולטורי. אולם התחושה היא שהרכבת יצאה לדרכה וכבר בחודשים הקרובים הצרכן הישראלי ידע בדיוק מאין מגיעה העגבנייה לסל הקניות שלו, ומה ארץ המקור של כל מרכיב בסל הקניות שלו, וכפועל יוצא - אלו חומרי הדברה שימשו את מגדליה ומה מקור המים שבהם הושקו במהלך גידולה.



שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה